



Mijn naam is Marten Dijkstra.

Ik ben geboren op 8 januari 1960 en heb tot mijn 17^{de} gewoond in Leeuwarden. In 1978 ben ik sociale geografie gaan studeren in Groningen, maar na vijf jaar koos ik voor theologie in dezelfde plaats. De kerkelijke opleiding heb ik afgemaakt in Utrecht. In 1995 werd ik bevestigd tot predikant in de SoW-gemeente te Stavoren. Hiervoor heb ik een jaar pastoraal werk gedaan in de omgeving van Kloosterburen. Van 2002 tot 2023 was ik predikant in Markelo. Op 7 mei 2023 ben ik verbonden aan de gemeente hier in Wommels-Hidaard. Een deel van de tijd besteed ik aan pastoraal werk in Kubaard.

Wat ik uit wil dragen is de realiteit van Gods bestaan met als uitgangspunt de roeping van Jezus om alle volken tot zijn leerling te maken (Matth. 28: 16-20). Van huis uit ben ik gereformeerd. Halverwege de jaren '80 gaf kennismaking met de charismatische beweging mij een nieuwe impuls. Op de foto (juni 2021) is een Hongaars petje zichtbaar, dat al jaren met me meegaat op vakantie. Markelo had contact met een gemeente in Csurgó in het westen van Hongarije. Verschillende keren ben ik er geweest. Daarnaast heb ik deelgenomen aan studiereizen met Hongaars sprekende predikanten in Roemenië. Oktober 2024 is dat weer het geval met bezoek aan Sibiu, waar Wommels een relatie mee onderhield. Ik ben getrouwd met Aafke, die afkomstig is van Texel en vanaf haar tiende in Bergum is opgegroeid. We hebben drie kinderen: Jilke (geb. 1991), Neline (geb. 1993) en Rick (geb. 1994).